

# 't Olympisch Dagblad

Ook ons eerste nachtje in Geijsteren, zit erop! Hier en daar zijn er wat druppels gevallen, maar je mag het bijna geen regen noemen. Dus prima eerste nachtje. Eerste nacht zijn ze nog het fit, dus lang kwaken zoals ze dat goed kunnen. Paar keer naar de wc lopen en natuurlijk vroeg wakker. Als het zonnetje erdoor kwam, gingen de eerste ritsen al los. En dan vooral bij het jongste vendel. En wat er zeker in moet, dat de mannelijke leiding te laat opgestaan was. Die dachten even uit te kunnen slapen.... Nee Nee, gewoon op tijd opstaan mannen!

Om 08:15uur floot kampleidster Vera voor het ontbijtje. FOURAGERENNN POT MITBRINGE VUR DE THEE..... Iedereen kon met een luxe ontbijtje bij komen van het eerste nachtje. De Fourage trakteerde iedereen op Roerei. Lekkerr!

Na het ontbijtje was het tijd voor het vendelkamp opruimen. Stofzuigers hebben we hier niet op kamp, dus de tenten moeten gewoon alles met stoffer en blik schoon worden gemaakt. Natuurlijk liggen er na één dag al alle snoep papiertjes en kleren in allerlei hoeken, waar ze niet thuis horen. Het is elk jaar hetzelfde liedje. De jongere vendels strijden om de kamptotem voor schoonste en mooiste vendel en de oudere vendels gooien er met de pet naar. Op de eerste dag was de vendel inspectie (Theo Toonen en Sidney Koch) nog niet zo streng, waardoor ze vooral opmerkingen hadden voor alle vendels. Uiteindelijk was het Vendel 1, die de eerste dag met de kamptotem mogen pronken. Gefeliciteerd jongens en meisjes!!

Een kamp is geen kamp zonder de officiële opening. Dit jaar is het thema Olympische Spelen, ook daar hebben ze een openingsceremonie. Maar wij doen het op onze manier en dat zijn 3 vlaggen hijsen onder de melodie van het Wilhelmus. En dan kan er gezegd worden... KAMP 2024 IS OFFICIEEL GEOPEND!!



# 't Olympisch Dagblad

We hadden een overvol programma dus zijn gelijk doorgegaan met de spellen. Eerst stond er een rondje groepsspellen op het programma. Soort type spelletjes als Erwt overbrengen met een rietje, Hand in hand een hoepel doorgeven, Ski lopen met 20 graden, en een knotsgekke estafette mag natuurlijk ook niet ontbreken. Hoe dat in zijn werk ging, mogen jullie zelf inbeelden.



Tussendoor even kort lunchen, en daarna zijn we begonnen met de individuele spellen. Nu tellen de punten echt voor jezelf. We hadden kangoeroespel, waarbij je met een bal tussen de benen moest springen. Britt Lichtevelde kon dat heel goed. Tenminste de eerste 5 meter, toen ging het mis. Ze viel zo voor over.... Gelukkig kon ze zelf er ook heel hard omlachen, zo erg dat ze van het lachen moest opgeven, en niet meer kon stoppen met lachen. Verder moesten ze een pingpong over een parcours blazen, lucifers stapelen, blik lopen en spijker poepen. Zeg maar een beetje oud-hollandse spellen middag.

Daarna volgde voor de kleinere kinderen het thema. Dit jaar is het thema Olympische spelen. Die over een paar weken beginnen in Parijs. Maar de Olympische spelen bestaan al meer dan 100 jaar, en daar begint ook het verhaal... Zeus (Jens) was de oppergod van Griekenland, en voor hem worden om de 4 jaar de Olympische Spelen georganiseerd. Nu is hij alleen heel sip. De Olympische spelen beginnen bijna en hij heeft niet eens alle vlaggen van alle landen en hij is zijn krans verloren. Hoog tijd dat de vendels zorgen voor een vlag. Ieder vendel is een ander land, en hierop wordt er een vlag gekleurd, en van Vendel 2 en Vera Derksen, krijgt Zeus een mooie krans. Morgen gaan we weer verder met de Olympische spelen. Als dat maar goed gaat.....

# 't Olympisch Dagblad

Ondertussen waren vendel 4 en 5 weer ouderwets zelf op kooktonnen aan het koken. Natuurlijk met begeleiding. Zelf de potten en pannen in vetten met groene zeep. En op vuur koken. Jawel de buitenkant, want als je de binnenkant in vet, wordt het een strippenkaart naar de HUDO (Houdt uw darmen open, oftewel WC). Het was een geslaagde kookcursus, zelf primitief koken.

De jongere vendels hebben gezamenlijk gegeten onder de bezielende leiding van de Fourage, t'Vettige Schottelslet. Chefkoks zijn Annemarie Custers en Theo Toonen. En hebben ditmaal een groentesoepje vooraf gekookt, met als hoofdgerecht Piepers, bonen/sla en Schnitzel. Natuurlijk mag een dessert niet ontbreken. En dat waren verschillende soorten pudding. Het was verrukkelijk!!

Na het eten was het even lekker 'chillen' zoals de kinderen tegenwoordig zeggen. Maar ook al klaar maken voor het avondspel, dit was gewoon simpel dierenkwartetten. Op plekken in het bos zijn wisselpunten om je kaartje te wisselen voor ander dier. En je moet zo snel mogelijk kwartet hebben en daarna nog een keer, en nog een keer..... Het spelvendel met de meeste kwartetten won. Het ging er zo laat nog fanatiek aan toe. En soms ook een beetje vals gespeelt....

Bij terugkomst was er nog heerlijk warme chocomelk, en daarna wassen en naar bed toe. En bij sommige was het water, na één schrobbeurt pik zwart! Met andere woorden, het was duidelijk nodig. Ook hebben we iedereen op teken gecontroleerd. Ditmaal hadden we heel ervaren nachtwacht. Namelijk Broer Jaspers en Theo Gramser. Tig jaar ervaring, dus de verhalen over vroeger begonnen al snel bij het kampvuur. Leuk dat jullie er waren. Bedankt!!



# 't Olympisch Dagblad"

Dag 2 was een drukke maar leuke dag. Het weer is goed en iedereen heeft schik en dat is het belangrijkste. Op de maandag staat de tocht op het programma.

Bis Morgen!!

