

‘t Olympisch Dagblad”

De kinderen hebben vakantie gekregen. Dus dat betekent ook weer dat Jong Nederland in de eerste week van de vakantie op kamp gaat. Dit jaar hebben we gekozen voor Geijsteren, of ja de Geijsterense bossen, want als je de locatie op je telefoon aanzet, zitten we toch echt in Oostrum. De laatste keer dat we er lagen, was in 2010. En dat kamp ging toen de boeken in, als een heel vervelend regen kamp!

Klokslag 10.00uur was het nog even kusjes, knuffeltjes en traantjes weg pinken, en met 48 kinderen gaan we op pad. Traditiegetrouw gaan de oudere kinderen met de fiets, en de kleine kinderen met de huifkar. Dave Lauf trok deze huifkar, en heeft iedereen veilig naar het terrein gebracht. Bedankt Dave!! Voor de fietsers was het een extra zware rit, want de wind waaide de verkeerde kant op, dus die hadden de hele rit wind tegen. Zoals elk jaar hadden we ook motor begeleiding. Dit jaar zorgden Mark Peters en Rob Jaspers dat we veilig naar het kampterrein konden fietsen. Hartstikke bedankt mannen! In Maashees hebben we even gepauzeerd en geluncht. En met hernieuwde energie zijn we richting Geijsteren vertrokken.



Precies 12.00uur kwamen we aan op het kampterrein en zoals de laatste jaren, was er al een opbouw ploeg eerder vertrokken, die alvast wat tenten hadden opgebouwd. Dus gelijk werd er geroepen door de kinderen.... Gaan jullie ook onze tent opbouwen. Neeee, dat kunnen jullie mooi zelf, kregen ze als antwoord terug. Even kort lunchen en dan gelijk aan de bak. Eerst snel de tenten opzetten, want er vielen toch nog een paar druppeltjes. We hebben vernomen dat in Siebengewald meer is gevallen. Maar dat mocht de pret niet drukken, iedereen ging gelijk keihard aan het werk.

‘t Olympisch Dagblad”

Er waren veel leergierige kinderen, en wilden allemaal sjoorren leren, want ja wij doen alles met hout den touw. Maaarrr Vendel 5 niet. De oudste groep had natuurlijk weer Tie Wraps bij. En dit is het voorbeeld voor de kleinere kinderen!! Man man man.... Gelukkig waren vele andere kinderen die zelf hun banken, wasrek etc. wel wilden sjoorren. Na een paar uur werd het ook een vertrouwd gezicht, met allerlei vendels op het kampterrein. Gelukkig hadden wij hier genoeg hulp voor. Ook wel de opbouwploeg genoemd. Super Heren en Dames!!!



Tussendoor werd ook nog gezongen voor Lieke Wilmsen. Ze is 15 jaar oud geworden. Proficiat Lieke!!! En na een middagje bouwen, knorden de maagjes al. Tomatensoep met Frikandellen en Hamburgers stonden op het menu. Zo zijn er altijd wat apartere mensen mee, zoals hulpleider Martijn Toonen, die moest er weer kaas op en had dus een Cheeseburger.

Na het eten was het tijd om de laatste knopen en palen vast te maken. En langzaam werd het donker. Normaal tijd voor het avondspel, maar de kinderen wilden ook graag het Nederlands Elftal zien voetballen. En misschien ook wel wat leiding..... :) De spanning was voelbaar in de tent. En uiteindelijk wonnen wij, en was iedereen blij! De laatste keer dat “wij” in de finale stonden was in 2010. En toen lagen wij in hetzelfde bos als dit jaar.... Kan geen toeval zijn.

‘t Olympisch Dagblad”

Na de wedstrijd was het nog even bijpraten bij het vuur en rustig naar bed. Of ja rustig was het niet bij Vendel 4. Want Pizza Turk kwam tevoorschijn of niet Johan! Het was hilarisch hebben we vernomen.... Gevalletje, je had erbij moeten zijn! Verder is iedereen nog redelijk fit, dus was het nog gezellig na kletsen. Maar op een gegeven moment was het toch echt muisstil op het terrein. John Koenders en Danny Brouwers waren de nachtwacht, en hielden alles in de gaten. Bedankt!! Morgen gaan we vooral spellen doen.



Tot Morgen!!