

# 't Olympisch Dagblad

Na een onstuimige avond vol spanning en sensatie was de nacht een hele rustige. Iedereen is de nacht goed doorgekomen. Het was wel lastig om iedereen wakker te maken, maar de woordjes zwemmen en ouderavond waren voldoende om iedereen het bed uit te krijgen. Want de woensdag is voortaan standaard onze zwemdag en de ouderavond erachteraan. We hebben deze dag goede hulp van Jody Brouwers en Danielle Hendriks-Baltissen gehad. Hartstikke bedankt!

Even snel ontbijten en hup opruimen voor de kamptotem. Elk vendel wil de kamptotem hebben op de woensdag, want die kun je aan iedereen tonen. Andere jaren kwam er zo nu en dan een stofzuiger tevoorschijn. Ditmaal werd er gewoon eerlijk gestreden. En de inspectie, onder leiding van Hoofd inspecteur Theo Toonen, zag dat Vendel 2 er mooiste en schoonste vendel. Proficiat samen, en ze hebben de totem een mooie plek gegeven, dat iedereen hem kan aanschouwen.



Als ze wel 10 keer vragen, “wanneer gaan we” betekent dat ze er zin in hebben. De oudste 3 vendels zijn op de fiets naar Horst gegaan. Want daar zijn we gaan zwemmen. En de jongere vendels zijn met de auto nagekomen. Snel omkleden en een plons maken in het zwembad, het werd een middag vol plezier en vermaak. De kleinere kinderen wilden natuurlijk de leiding laten zien, wat ze in hun mars hebben in het water. Ze maakten samen met de leiding de gekste capriolen in het water. Salto's en bommetjes. En de oudere jongens en meisjes waren vooral aan het chillen in het water. Na 4 uurtjes zwemmen was het tijd om terug te gaan. De oogjes werden al kleiner in de auto. En uiteindelijk zijn ook een paar kinderen plat gegaan en ze hebben even een klein dutje gedaan.

Maar dat kon natuurlijk niet te lang, want om 18.00uur begon de ouderavond. Helaas was ons normale pad, te modderig om daar doorheen te rijden en/of parkeren. Dus het was een kleine 400 meter door de Geijsterse bossen wandelen naar ons kampterrein. De stemming zat er goed in en eindelijk konden de kinderen, papa en mama, opa en oma, broertje en zusje in de armen springen. Kampleidster Vera heeft een speech gegeven en de kinderen hebben weer ons kamplied gezongen.



# 't Olympisch Dagblad

De BBQ was in goede handen van Dave Lauf en Jeffrey Koch. Ook jullie bedankt! Doordat het Nederlands elftal moest voetballen, was het natuurlijk iets sneller rustig op het terrein. We hebben tot 22.00uur het Nederlands Elftal uitgezonden. Maar wij zijn hier voor de kinderen en de kinderen moeten na zulke slopende dagen op tijd naar bed. We hebben een leuke ouderavond gehad.

Damien roept al de hele week dat Sanne en Dennis zijn haren onder handen mogen nemen. Zo gezegd zo gedaan, Dennis heeft zijn Tondeuse meegenomen en hij is bij kapster Sanne in de stoel gaan zitten zonder een spiegel natuurlijk. Er braken doodsangsten bij hem uit maar achteraf was hij er heel blij mee. Voor volgend jaar hoeft niemand voor kamp naar de kapper. We hebben ons eigen boskapper in huis!!



Het was gezellig napraten en hop het bedje in. Morgen is officieel het laatste dagje programma want Vrijdag is het alweer opruimen en naar huis.

