

't Olympisch Dagblad

Dag 4 is aangebroken, en gisteren was het al rustig, maar vandaag was het helemaal rustig op het kampterrein. Zelfs onder de klanken van Gutenmorgen Sonneschein....., moesten we kinderen wakker maken. De Sonneschein kwam al vroeg door de bomen tevoorschijn. Het werd een onstuimige dag.

Vanochtend met ontbijt hadden we ook lekkere eitjes op het menu staan. Het standaard ritueel daarna, Afwassen, het opruimen van de tenten en het vendelkamp schoonmaken. En wonder boven wonder heeft vendel 4 de kamptotem gewonnen. Dat hebben we ook geweten, want de kamptotem hebben ze op 6 meter hoog gehangen aan een paal.

En voor de derde keer dit kamp hadden we een jarige. En dat was niemand minder, dan onze eigen voorzitter. Tom Nabuurs. Daar moest natuurlijk op gezongen worden. Proficiat Tom!!

Na deze festiviteiten, was het tijd voor groepsspellen. De allerlaatste groepsspellen van dit kamp, en boven in het klassement. Iedereen was strijdbaar en wilde er nog het beste van maken. Na de spellen hebben we nog geluncht met tosti's van interim Chefkok Bart Hendriks. Lekker smullen geblazen... Sowieso zijn Bart en Eefke, 2 dagen bij ons geweest en hebben ons uitstekend geholpen. Bedankt samen!!



Nadat de tosti's op waren, hebben we nog bezoek gehad van Jong Nederland Limburg. Zij hebben een rondleiding gekregen, en waren zeer te spreken over ons kampterrein. We hebben nog een verbindingsring gekregen, voor de verbinding tussen JN Siebengewald en de overkoepelende organisatie van JN Limburg. Bedankt!



't Olympisch Dagblad

We hadden geen tijd te verliezen en zijn daarna doorgegaan met de individuele spellen. Ook daar geldt dat strijd hevig is. En ook dit is het laatste blok spellen dus iedereen ging er nog fanatiek tegenaan.

Na de spellen kregen we bezoek van de handhaving van Venray. Van hen kregen we een telefoonnummer om in contact te blijven, over het dreigende weer. (We hadden al een eventueel plan besproken bij echt noodweer). Uiteindelijk hebben we zelf contact gezocht, en hun advies was toch echt evacueren. Vanaf dat moment hebben we met ons kleine team helemaal op het evacueren gericht. We hebben alle bedden in de tenten op elkaar gestapeld, (electrische) fietsen droog gezet, electrische apparaten weggezet, maar vooral alles hoog gezet.

Dit alles gebeurde rond etenstijd. En toevallig net vandaag heeft Marcel Wahlen aangeboden om voor ons te koken. Helaas voor Marcel raffelden we dit gedeelte af, want we wilden zo snel als mogelijk van het terrein af. Ere wie ere toekomt, Marcel heeft lekker gekookt met een soepje, gebakken piepers met een broajworst, Sla en Bloemkool. En natuurlijk een lekkere toetje mocht niet ontbreken. Bedankt Marcel!!



Ondertussen waren we ook nog drukdoende met regelen van een onderkomen. Na vele schuren afgegaan te zijn en waar we ook welkom waren, kregen we een gouden tip van Bart en Eefke, dat er een gemeenschapshuis tegenover de ouders van Eefke staat in Oostrum. En daar waren we meer dan welkom! Bedankt D'n Oesterham!

Het was 3 minuten met de auto rijden, dus meerder auto's hebben gependeld, om alle kinderen daar te krijgen. Uiteindelijk hebben de kinderen zich goed vermaakt met een film, of de voetbalwedstrijd tussen Spanje en Frankrijk, en de oudere jeugd met hun mobieltje. Veel kinderen hebben ook gezellig een kleurplaat gemaakt. Kortom zo erg was het niet.



't Olympisch Dagblad



Theo Toonen, Tom Nabuurs en Dennis Verpoort zijn achter gebleven op het kampterrein. En van hun kregen we al positieve berichten dat het wel mee viel. Natuurlijk was daar de regen en het onweer. Maar niet het zware verwachte weer. Gelukkig maar! Rond 22.30uur zijn we terug gereden en gelijk alle kinderen in bed gelegd. Iedereen was doodop.

Morgen wordt een hele leuke dag. Zwemmen en ouderavond, eerst als een waterrat door het water zwemmen en daarna eindelijk weer met mama en papa knuffelen. Daar snakken sommige toch wel naar.

Tot morgen op de ouderavond allen!!

